



## “Nieuw” Bodegraafs volkslied [2015]

Het geen wat  
u zo gaat  
horen, komt  
uit het jaar  
2015

Toen was  
Bodegraven  
een nog  
alleenstaand  
dorpje met  
ongeveer 10  
tot 12  
duizend  
inwoners, en  
waar de  
grenzen  
stonden  
getekend bij  
elk uiteinde  
van  
Bodegraven  
dat te vinden  
was, en dat  
zijn er nog al  
wat.

Het voordeel  
van  
Bodegraven  
is, als je er  
aan de ene  
kant niet in  
kan, lukt het  
altijd nog wel  
aan de



## “Nieuw” Bodegraafs volkslied [2015]

andere kant,  
tenzij heel  
het dorp  
onder water  
ligt, dan  
wordt het  
lastig.  
Hoe dan ook,  
Bodegraven  
wordt  
gekenmerkt  
als  
KAASDORP  
AAN DE RIJN.  
Veel  
verpakkingen  
van kaas die  
je ziet staat  
wel Goudse  
op maar  
wordt of  
verpakt of  
zelfs  
gemaakt in  
de gemeente  
Bodegraven-  
Reeuwijk.  
Hoe vaag  
ook, zelfs  
kaas van  
Laban ligt in  
de Texelse  
schappen,  
viel mij ooit



## “Nieuw” Bodegraafs volkslied [2015]

op.

Wat voor mij  
Bodegraven  
heel erg  
kenmerkt is  
dat het een  
dorp is, geen  
stad. Dat het  
er niet druk  
of overvol is,  
tenminste de  
laatste keer  
dat ik er was,  
was dit nog  
niet het  
geval.  
En dat  
Bodegraven,  
ook al lijkt  
het soms wel  
zo, niet stil  
zit, want ook  
elke keer als  
ik er weer  
ben, zie ik  
weer  
veranderinge  
n in het dorp.  
Ik had  
misschien  
het voordeel  
dat ik in de  
Oranjelaan  
woonde, en



## “Nieuw” Bodegraafs volkslied [2015]

daar ook 26  
jaar met veel  
plezier  
woonde, ook  
al was het er  
niet rustig als  
je het hebt  
over buiten  
spelen, maar  
de winkels,  
scholen en  
dienstverleni  
ngen zaten  
overal wel  
dichtbij,  
alleen  
hadden mijn  
ouders er zelf  
ooit voor  
gekozen om  
een dokter in  
Zwammerda  
m als  
huisarts te  
nemen, tja  
dat is niet  
anders, ook  
een mooie  
fietstocht!  
Bodegraven  
zal voor altijd  
in mijn hart  
een plekje  
hebben,



## “Nieuw” Bodegraafs volkslied [2015]

maar waar ik  
nu woon, in  
Huizen, is  
ook zeker  
niet  
verkeerd. Ik  
ben gewoon  
geen stads  
mens, maar  
dorpen  
waardeer ik  
volop!  
Dan is het nu  
tijd voor, ..  
en ik ben  
heel blij dat  
we dit nog  
terug hebben  
kunnen  
vinden..

---

In Reeuwijk  
heb je  
plassen en  
veen  
In  
Nieuwerbrug  
kun je over  
de Rijn  
De Meije met  
eigen natuur,  
heel fijn  
Ook om  
Driebruggen



## “Nieuw” Bodegraafs volkslied [2015]

kun je niet  
heen  
Eén  
gemeente  
met talloze  
mensen  
Voldoet echt  
aan  
eenieders  
wensen  
Bodegraven,  
onze eigen  
bebouwde  
kaaskom  
Oogt blakend  
gezond met  
gras alom  
Dan zijn er  
nog Waarder  
en Tempel  
Voor mooi  
wonen en  
recreatie,  
warempel  
Eén  
gemeente  
met talloze  
mensen  
Voldoet echt  
aan  
eenieders  
wensen  
De snelweg  
snijdt ons



## “Nieuw” Bodegraafs volkslied [2015]

gebied in  
twee  
Maar daar  
zitten we hier  
niet mee  
ledereen  
werkt met  
een ander  
samen  
Dat geeft  
energie en  
kracht, Amen  
Eén  
gemeente  
met talloze  
mensen  
Voldoet echt  
aan  
eenieders  
wensen  
Alle dorpen  
en landerijen  
horen erbij  
In ons  
Groene Hart,  
frank en vrij  
Het moet wel  
gaan lopen  
heel rare  
Om niet te  
komen tot  
een nieuw  
welvaren



“Nieuw” Bodegraafs volkslied [2015]

Dit delen:

Share op

Facebook

(Opent in een

nieuw

venster)

Facebook

Delen op X

(Opent in een

nieuw

venster) X