

@bas-van-zetten

Deel 2 van de Halloween geschiedenis, en we gaan ons nu begeven op Amerikaans terrein, want overal wordt halloween wel weer iets anders gevierd, zo beleven wij het ook niet zoals de keltten het voornamelijk vroeger vierden.

In de Verenigde Staten maakte het feest vooral opgang in de tweede helft van de 19e eeuw, toen grote groepen Ierse en Schotse immigranten het land binnenkwamen. In de VS dook in deze tijd de bekende jack-o'-lantern op, een uitgeholde pompoen die op een gezicht lijkt. Wereldwijd is dit wellicht het bekendste symbool van Halloween geworden.

Gedurende een groot deel van de 20e eeuw was Halloween in de VS vooral een kinderfeest. Zoals ik al eerder aangaf, kinderen gaan verkleed de straat op om langs de deuren te gaan en te vragen om een traktatie ofwel treat. Het is de bedoeling om degene die opendoet een beetje bang te maken. Vaak heeft de bewoner snoep waaruit de kinderen kunnen kiezen in huis. De huizen die deelnemen, zijn herkenbaar door zichtbare halloweenversieringen, waaronder vooral uitgeholde pompoenen, waarin een brandende kaars of lamp is geplaatst, die in het donker voor een griezeleffect zorgt. Vanaf de jaren 80 werd Halloween steeds meer een feest voor volwassenen. Verkleedpartijen en het griezelaspect werden steeds belangrijker.

In Nederland en België wordt tegenwoordig steeds meer aandacht besteed aan het Halloweenfeest en/of Allerheiligenavond. Vooral ook door middel van het trick or treat verhaal. Veel basisscholen organiseren een trick-or-treat-tocht. In België en Nederland wordt Halloween ook gevierd in attractieparken als Walibi Holland, onder de noemer WALIBI FRIGHT NIGHT.

Uit onderzoek in 2018 bleek dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking Halloween vierde. Halloween bleek het minder goed te doen in de provincies Groningen, Drenthe,

Zeeland en Utrecht. Het sint-maartensfeest op 11 november was en is daar belangrijker dan in de rest van Nederland.

In Suriname wordt Halloween groot gevierd. In dit land is deze traditie uit de VS overgewaaid. Op het eiland Bonaire komen alle kinderen van een dorp of stad bij elkaar, maar in plaats van langs de deuren van woningen te gaan, gaan ze bij winkels langs.

In Nederland is kritiek op Halloween omdat het ontdekt zou zijn door de commercie als geschikte aanleiding om klanten tot wat ruimer vertier aan te zetten in de 'slappe' periode tussen de zomervakantie en het Sinterklaas-feest, zoals ook Valentijnsdag onder vuur ligt omdat dit eveneens de bedoeling heeft om mensen tot meer aankopen te bewegen, met Valentijn vooral voor een "soms geheime" geliefde.

Verschillende organisaties en kerkgenootschappen hebben kritiek op Halloween vanwege het heidense karakter dat het feest op vele plaatsen zou hebben, alsmede vanwege het spiritisme dat erdoor bevorderd zou worden. De Bijbel staat het oproepen van geesten niet toe. Dit "heidense" karakter is een recente ontwikkeling in het van oorsprong christelijke feest.

Pas later kwamen de horror-outfits op in de Verenigde Staten.

Hierbij kwam soms door de versieringen de nadruk op spiritisme alsook op de duivel te liggen. Vanwege de afwijzing van Allerheiligen, Allerzielen en het vagevuur door het protestantisme, wordt door protestanten vanouds vaak bezwaar gemaakt tegen elke uiting van Halloween, met name door reformatorische genootschappen. Daar komt nog bij dat 31 oktober voor protestanten een belangrijke gedenkdag is (Hervormingsdag) en gezien wordt als het begin van de reformatie.

Halloween, het begon met iets rondom het geloof, en had ergens de goede bedoelingen, en eindigt in de commercie ... tja hoe gek je het in deze wereld kan verzinnen, zo gek bestaat het ook. Als we er maar van genieten, en ons niet te gek laten maken door die commercie! Net zoals bijvoorbeeld Disney ook wel eens probeert te doen ...

Dit delen:

Klik om te delen op Facebook (Wordt in een nieuw venster geopend) [Facebook](#)

Klik om te delen op X (Wordt in een nieuw venster geopend) [X](#)