

Ze vielen. Niet van hun geloof, maar wel van het bordje “regeerakkoord 2.0”. Het kabinet is weg. Plop. Alsof iemand de stekker uit een halflege waterkoker trok. En nu? Nu zitten we alweer een jaar te koekeloeren naar een toneelstuk waarin niemand zijn tekst kent, maar wel allemaal tegelijk wil praten. Over elkaar, tegen elkaar... en vooral: niet met elkaar.

Ministers zonder handleiding, fractieleiders met geheugenverlies en plannen... ja, plannen liggen er zat, maar vooral op stapels, niet in uitvoering. De ambtenaren fluisteren: “Zo moet het!” Maar de bewindspersonen denken: “Wat een leuk advies... ik negeer het even.”

En daar, in de coulissen, hoor je de roep van het volk. Sommige roepen verstandig, andere schreeuwen alsof ze auditie doen voor een woedend YouTube-kanaal. Eén iemand noemde z’n eigen premier een lapzwans – wat opvallend is, want hij had ‘m zelf nog op de stoel gezet. Zoiets als een kok die de soep verbrandt en dan de lepel de schuld geeft.

En dan heb je nog de “vrijwillige grenswachten”... die zelf even kwamen handhaven alsof het Fortnite was. Democratie wankelde op z’n sandalen.

Maar goed. Laten we niet alles kapotdenken. Want stemmen, lieve luisteraars, stemmen is als douchen: je moet het regelmatig doen, en niet alleen als het stinkt. Kies met je hoofd, niet met je hiel. En vergeet niet: een goed bestuur is als een orkest. Het klinkt pas lekker als niet iedereen een solo probeert te spelen.

---

Door de val van het kabinet was het voorspelbare gebeurd. Maar wat nu na meer dan een jaar een land dat stillag op diverse terreinen door de coalitiebesprekingen en de regeringsbesprekingen en de besluiteloze beloften van ministers die niet wisten hoed je zo’n beroep zelf moet managen. Daar is ook geen echte opleiding voor. Maar dan moet je mensen op posten benoemen die wel wat van de speciale materie begrijpen en zeker meer ingelezen zijn zodat ze bij het overleg met de Tweede Kamer hun ideeën en mogelijke besluiten wel duidelijk kunnen verwoorden in plaats van steeds iets te roepen en dat te blijven herhalen en dat dit dan niet tot een uitvoerbare wet komt.

We noemen geen namen, want we moeten door. Het is niet te hopen dat er weer een jaar verloren gaat met loze verkiezingsbeloften en coalitie-sluipen in modder en loopgraven voordat er wat gebeurt in allerlei dossiers die op doorwrochte plannen liggen te wachten. Als je hoort dat vele ambtenaren die die ministers moeten helpen met hun kennis en dan soms zelfs tegen hun bewindsman of bewindsvrouw ingaan, dan zou je beter uit de ruif van topambtenaren kunnen putten voor wat betere ministers en staatssecretarissen.

Dus, we hopen dat de stapel aan fractieleiders nu per direct gaat stoppen met alleen andere partijen uit te willen sluiten of modder te blijven gooien naar mensen waar ze toch nog wel



De politiek staat stil in de boksring en kijkt alleen nog naar anderen.

eens misschien mee samen moeten gaan werken om dit land boven water te kunnen houden. De verschillen zijn echt kleiner dan ik uit monden van die mensen hoor. Dan hoor je dat ze alleen die soms zelfs hatelijke opmerkingen alleen voor de buhne maakten bij hun respectieve partijcongressen.

Ook hopen wij dat de stemgerechtigden nu eens met verstand gaan stemmen en niet vanuit hun hielen in het zandgevoel. Nu haal ik toch nog maar even het ultieme haatgevoel naar boven van de man met een lid. Deze potentaat meldde onlangs dat zijn eigenste premier van het hard gevallen kabinet een lapzwans van de zuiverste soort is, terwijl hij die zelf had gepolst. En ... dat de malloten die eigenhandig de grens gingen bewaken om asielzoekers tegen te gaan houden een prachtige actie hadden uitgevoerd. Dit is zeker in alle twee de zaken zagen aan de democratie als je zulk volk werk laat doen waar ze niet voor opgeleid zijn. Wat is het verschil hier dan, dacht ik meteen, met die lui die op hun zolderkamertjes in het verleden de pedofielen onder ons op gingen zoeken om ze lichamelijk te straffen.

Laten we met verstand gaan kiezen en alle goede instanties die we in dit nog mooie land hebben hun werk laten doen met onze sympathie. Dan hebben we het over zoveel beroepen die belangrijk zijn en die we nodig hebben. Een goede regering wordt door ons allen gekozen. Stem mee!

Dit delen:

[Klik om te delen op Facebook \(Wordt in een nieuw venster geopend\) Facebook](#)

[Klik om te delen op X \(Wordt in een nieuw venster geopend\) X](#)